

BOEK

De gestolen kinderen

Een tijd terug zag ik op de BBC een documentaire over hoe de Spaanse kerk tijdens het regime van dictator Franco baby's 'roofde' van linkse families en alleenstaande moeders, om ze te laten adopteren door *franquistas*. Pas bevallen moeders werd verteld dat hun baby was overleden. Wilde de moeder bewijs zien, dan werd een geprepareerd lijkje uit de vriezer gehaald. De adoptiekinderen werd natuurlijk niks verteld; zij dachten al die tijd dat hun adoptieouders hun échte ouders waren. Dit soort schrijnende verhalen komen steeds vaker aan de oppervlakte, nu Spanje voorzichtig aan de korstjes van die dictatoriale wond begint te krabben. Dat Gerardo Soto y Koelemeijer (ja, half Nederlands) dit onderwerp aangreep voor een spannende roman, is logisch; de waarheid is soms vreemder dan fictie. Een aanrader. *'De gestolen kinderen'*, verschijningsdatum 26-8, € 17,95, uitgeverij Nieuw Amsterdam

